

13 - MONTBLIART: Ref. S119

Wandeling van de Eau d'Eppevallei



Vallée de l'Eau d'Eppe - Eau d'Eppevallei



1. Start aan de kerk Notre-Dame. De wandeling laat u de heuvels en het wallenlandschap van het dorp ontdekken.

2. Het kasteel was in de 17e eeuw de woning van een meestersmid. De vierkante toren stamt uit de 18e eeuw. Het pand was een toevluchtsoord voor de inwoners van Montbliart tijdens de vele invasies. In de 19e eeuw werd het omgevormd tot boerderij.

3. Afdalend naar de Fagnette kunt u het landschap bewonderen dat men soms 'klein Zwitserland' noemt en ook de vallei van de Eau d'Eppe.

4. De Pont de Sorbait, de brug over de Ry de Fromont, draagt de naam van de beroemdste telg van Montbliart: Paul de Sorbait. De man wordt geboren op 24 januari 1624. Hij komt voort uit een nederige familie, maar zou zich ontpoppen tot een illustre personage. Als adolescent geeft Paul de Sorbait zich over aan muziek. Hij vertrekt, viool onder de arm, naar het Collège des Oratoriens in Thuin. Rond 1641 komt hij onder de indruk van een rondreizende genezer en verlaat de stad samen met hem. Twee jaar later duikt hij op in Wenen. Op negentienjarige leeftijd neemt hij dienst in het leger als soldaat-genezer. Zijn reputatie als wonderdokter wordt zo groot, dat hij op zekere dag bij de zieke keizerin van Oostenrijk wordt ontboden. Hij slaagt erin haar te genezen, wat zijn faam nog meer doet toenemen. In 1652 wordt hij arts, later professor in de geneeskunde. Uiteindelijk wordt hij rector aan de universiteit van Wenen. Overladen met eer, overleed hij op 21 april 1691, op 67-jarige leeftijd.

5. La Lodoine (El Lodwène in het dialect) is een geïsoleerd gehucht van Montbliart. Deze plek in de bossen werd ontgonnen in de 18e eeuw om een uitbreiding toe te laten van veeveelt en akkerbouw.

6. De Bron van de Zieken bevindt zich aan uw rechterzijde op het einde van een klein bospad. Hij dankt zijn naam aan het verleden, aan de helende eigenschappen die men hem toeschreef toen de pest het dorp Montbliart trof in de 16e eeuw.

Later kwamen veel inwoners zich hier met water bevoorraden om allerlei kwalen te bestrijden. Vandaag is de kwaliteit van het water niet meer gegarandeerd en wij raden af om ervan te drinken.

7. De Academie van Montbliart is een modest en recent gerestaureerd huis, waarop in 1998 een marmeren plaat werd aangebracht, met als opschrift: 'Ici vécut l'Académie de Montbliart'. In 1953 kwam een groep surrealisten uit La Louvière hier bijeen om hun kunst de vrije loop te geven. Ze gaven het tijdschrift 'Le Daily Bul' uit. Hun activiteiten in Montbliart stopten in 1956.

13 - MONTBLIART: Ref. S119

Promenade de la vallée de l'Eau d'Eppe



1: Au départ de l'Église Notre-Dame, cette promenade vous fera découvrir le relief accidenté et le bocage de ce village.

2. Le « Château » était au 17e siècle l'habitation d'un Maître de Forge. La tour carrée a été construite au 18e siècle. Le bâtiment servit de refuge aux habitants de Montbliart lors de nombreuses invasions. Il fut par la suite transformé en ferme au 19e siècle.



Château de Montbliart – Kasteel van Montbliart

3. En descendant vers la « Fagnette », vous admirez le paysage de ce que l'on appelle parfois la « Petite Suisse » et la vallée de l'Eau d'Eppe.

4. Le Pont de Sorbait qui enjambe le Ry de Fromont, porte le nom du plus célèbre enfant de Montbliart; Paul de Sorbait. Né le 24 janvier 1624 dans une famille modeste, l'illustre personnage aura une vie mouvementée. Devenu adolescent, Paul de Sorbait s'adonne volontiers à la musique. Il part alors, le violon sous le bras, au Collège des Oratoriens de Thuin. Vers 1641, séduit par un guérisseur de passage, il quitte la ville en compagnie de « l'artiste ». On le retrouve à Vienne deux ans plus tard. A l'âge de 19 ans, il s'engage dans l'armée en tant que soldat guérisseur. Sa réputation de guérisseur devient si grande qu'il est un jour appelé auprès de l'Impératrice d'Autriche, souffrante. Il parvient à la guérir, ce qui lui assura le renom. En 1652, il devient médecin; plus tard, professeur de médecine. Enfin, il est promu recteur de l'Université Viennoise. Couvert d'honneur, il s'éteindra le 21 avril 1691 à l'âge de 67 ans.

5. La Lodoine, (El Lodwène en patois) est un hameau isolé de Montbliart. Cette clairière fut défrichée au 18e siècle pour permettre une extension de la culture et de l'élevage.

6. La Fontaine des malades se trouve à votre droite au bout d'un petit sentier forestier. Son nom lui fut donné par le passé pour ses vertus curatives pour soigner la peste qui s'abattit sur le village de Montbliart au XVIème siècle. Par la suite, de nombreux habitants y venaient s'approvisionner en eau ou pour soigner de nombreux maux. Aujourd'hui, la qualité de cette eau n'étant plus garantie, nous vous déconseillons d'en boire.

7. L'Académie de Montbliart, humble maison récemment restaurée sur laquelle fut apposée en 1998, une plaque en marbre de Rance; « Ici, vécut l'Académie de Montbliart ». En 1953, un groupe de surréalistes de La Louvière se réunirent à cet endroit pour laisser libre court à leur art. Ils publièrent une revue « Le Daily Bul ». Leurs activités à Montbliart cessèrent en 1956.

13 - MONTBLIART :

Promenade de la vallée de l'Eau d'Eppe / Wandeling van de Eau d'Eppevallei – Ref. S119



Boucle de (lus van) 7km
Durée (duur) +/- 2h
Départ (start): Eglise de (Kerk van) Montbliart

Code du Promeneur

- En période de chasse, cette promenade n'est pas toujours accessible. Respectez les dates de battues et les panneaux d'interdiction.
- Restez sur les chemins et sentiers de voirie, empruntez les passages pour piétons.
- La circulation des véhicules à moteur est exclusivement limitée aux routes ouvertes.
- Respectez la faune et la flore. Emportez vos déchets. Evitez de mutiler les arbres.
- Tenez les chiens en laisse.
- Camper en forêt n'est pas autorisé. N'allumez pas de feu.
- Les rivières sont aussi des lieux pleins de vie. Evitez de les troubler.

Wandelcode

- Tijdens de jachtperiode is deze wandeling niet altijd mogelijk. Respecteer de data van de jacht en de borden die de toegang tot bepaalde zones verbieden.
- Blijf op de wegen en paden die toegankelijk zijn voor wandelaars en/of verkeer. Maak gebruik van de zebrapaden wanneer u de openbare weg oversteeft.
- Motorvoertuigen zijn uitsluitend toegelaten op 'open' wegen.
- Respecteer flora en fauna. Neem uw afval mee. Vermijd om de bomen te beschadigen.
- Houd honden aan de leiband.
- Kamperen in de bossen is niet toegestaan. Steek geen vuren aan.
- Ook de rivieren zijn biotopen vol leven. Vermijd om ze te vervuilen.

Merci de bien vouloir nous signaler toute anomalie.

En cas d'urgence : + 32(0)60/21.98.84

Tout droit de reproduction réservé

